

Recensie Buurman in de Winter door Merijntje (8) en Darius (6)

Gepost op 02-01-14

Voorstelling: Buurman in de winter

Toneelgroep: plan d- / Andreas Denk

Datum: Gezien op 22 december 2013

Locatie: van Ostade theater in Amsterdam

Reporters: Merijntje (8) en Darius(6)

Deze voorstelling heeft niets te maken met Buurman en Buurman wat wij wel een beetje dachten. Het is heel erg grappig en heel spannend. Twee mannen komen midden in de nacht in een hutje aan ergens in een bos waar het hard stormt en sneeuwt. Je hoort de wind en je ziet ook echt sneeuw. Dit komt uit een sneeuwblazer denken wij. Je hoort een gevaarlijke beer brullen.

De twee vrienden komen binnen en zijn helemaal dik ingepakt tegen de kou. Ze gaan eerst alle sjaals en jassen enz. uittrekken en haakjes in de muren slaan om de jassen op hangen, dit is erg grappig en lijkt wel een dans! De 2 mannen praten niet in de voorstelling, maar ze doen wel heeel veel andere dingen, zoals muziek maken en acrobatische kunsten laten zien.

Het decor is een houten berg hutje en deze wordt echt helemaal verbouwd! De twee mannen halen zelfs een kerstboom naar binnen door een gat in het decor te zagen. We hebben ook vreselijk gelachen omdat er een hertenkop aan de muur hangt die kan praten en breiles geeft en hij leert de mannen hoe ze koekjes moeten bakken. De mannen volgen de instructies op, maar doen alles net even anders. Ze sloegen het deeg met een grote hamer plat!

Ze redden een vogeltje uit de kou en deze mag in de kerstboom opwarmen. Ze maken een oven en een soort open haard van een ijzeren ton er komt ineens veel te veel rook en daarvoor maken ze een grote buis die door een gat in het hutje de rook naarbuiten toe moet zuigen. Dit lukt maar een beetje.

De titel van de voorstelling vonden wij niet passen. Wij zouden het bijvoorbeeld, winteravontuur van 2 vrienden noemen. Het decor was heel erg bijzonder wat eerst een gewone berghut lijkt verbergt allerlei verassingen. De twee vrienden zijn heel lenig en sterk. De een is groot en de ander juist klein. De kleinste van de twee mannen lijkt het dapperst de grootste is eigenlijk een beetje een kind, hij is ook heel bang voor de beer en wordt heen en weer gewiegd op schoot om hem rustig te maken. Daar hebben wij ook erg om moeten lachen zo'n grote man helemaal opgekruld als een baby'tje.

De beer komt ook echt het hutje in en weet je wat hij pakt van een plank?

Chocoladepasta! De kinderen in de zaal vonden alles heel leuk en soms ook spannend, de hele kleintjes moesten wel huilen bij de beer maar die waren ook echt klein! Dit is de leukste voorstelling die wij gezien hebben deze winter, alles is goed en leuk en je zit op het puntje van je stoel

Recensie cultuurbarbaartjes d.d. 2 januari 2014

Culturbarbaartjes.nl